

AVON
TUUR
CLASSICS

NO 1817

50 CENT
BELGIE
8 FR

TUROK

[HET DAL DER DROMEN]



WEET JE WEETJE

WILD IN AFRIKA

DE BAVIAAN



Bavianen huizen in de Afrikaanse vlakten en Savannen. Hun voedsel zoeken zij in hoofdzaak op de begane grond.



Zij leven in kolonies, aangevoerd door een van de oudere mannetjes. Tijdens de jacht worden de zogende wijffjes streng bewaakt.



Het Bavianenjong, met zijn wanstaltig grote oren, klampt zich bijna voortdurend vast aan de nek of borst van de moeder.



De Baviaan is een omnivoor (alleseter). Hij leeft van insecten en is ook niet vies van een enkele hagedis of schorpioen.



Hij is een drieste vechter. Een getergde troep Bavianen ziet zelfs kans een hongerig aanvallend luipaard te verdrijven!

AVONTUUR CLASSICS verschijnen eenmaal per veertien dagen. Copyright (c) 1966 1962 by K.K. Publications Inc. U.S.A. Alle rechten voorbehouden. Een uitgave van CLASSICS NEDERLAND in samenwerking met Western Printing and Lithographing Co. Inc., Racine, Wisconsin, U.S.A. Alleenverkoop voor Nederland en België: N.V. Uitgeversmaatschappij CLASSICS NEDERLAND, Energiestraat 29. Postbus 28. Naarden. Printed in Poland

TUROK HET DAL DER DROMEN

Vertwijfeld zochten Turok en Andar nog steeds naar een uitweg uit het voorwereldlijke Verloren Dal. Toen...

TUROK! Hoor...
Wat is dat?

KRAAK!
BONS!



Zie je dat, Turok?
Daar achter die
struiken beweegt
wat!



H-HELP! Achter me!
S-SPOKEN!! DRIE
H-H-HOOFDEN HEBBEN
ZE...DRIE HOOFDEN!



Lees ook de spannende avonturen van TARZAN. 60 cent

Bij elke CLASSICS DEALER!



DRIE HOOFDEN
zei je??

JA! Kijk...
achter me!



Welnee! Waar dan? Klets toch niet...
ik zie niets!

HEUS! Achter die
kloof daar! Rare
mensen... en mor-
mels! D-drie kop-
pen... en ook drie
ogen! En de
mormels heb-
ben ook
staarten!



Ach man... je
DROOMT!

NEE! Ik ZIE ze!...
Geloof je me niet?
Ga dan maar kij-
ken! 't is
echt waar!



Wat denk je, Tu-
rok, zullen we 's
gaan kijken?

Nee-nee! Hier
blijven! Geen
waaghalzerij! Dat
zou om moeilijke-
den VRAGEN zijn!



Mij goed, Turok...
maar zie je dat lekker
hapje daar dan niet
lopen? Wat denk je...
zullen we 't jagen?



Jammer! Net wat te ver af! We moeten dichterbij gaan!

Nee, Andar! Je ziet toch dat-ie de kloof ingaat?



Maar Turok! We hebben al dagenlang geen vers vlees meer gehad! En ik rammel echt van de honger!

Goed! Maar dan ook in EEN keer raken en dan gauw terug!



Hee! Er schijnen hier mensen te wonen!

Ja, maar niet met drie hoofden... of drie ogen!



Nee... maar ze doen wel erg vreemd... 't is net alsof ze met open ogen zitten te slapen, zie je wel?

Kijk! Ze hebben ons gezien!



K-kijk! Mannen.. zonder hoofd!

Ja...! Zonder hoofd... maar... maar wel met ogen... midden op... hun borst!



We hebben
hoofden!!

H-hoe spreken
ze..zo zonder
een mond..he?



Of jullie nou wel
of niet goed kijkt
luister in elk ge-
val! Hier vlakbij
zit een monster..
Wek de anderen..
want er is
groot gevaar!



Turok! Die
lui zien al-
les dubbel!
Of ze zien
alles ver-
keerd!

GEEN GEZEUR! Hou
liever je pijl
en boog klaar!



J-ja...mormel met
t-twee vleugels!



RRWWOOWW!



Ze gaan kijken naar dat dode monster... Kom, wij gaan hier weg!

Maar Turok! Ik heb OOK honger! We laten dat voedsel toch niet achter?



Zijn onbeleefd als vreemdeling komen en niet eten onze vrucht! EET!

We zullen wel moeten, Andar! Vooruit maar.. laten we ze maar eten!













Vlug! SCHIET!!



Hoe moeten we op hem mikken! De boom schudt onder z'n gewicht!

Proberen maar!



Ik heb geen twee handen vrij om te schieten! Ik zal moeten toesteken!



Deze keer kwam je TE dichtbij, monstertje!

Gelukkig... we zijn gered!



GERED?? Kijk dan maar 's naar die wilden daar!





't...is ECHT!!

JA...een monster
met het gezicht
van een MENS!



We zijn nergens
veilig meer!

ONDER WATER!
Daar raken hun
speren ons niet!



Diep onder water overvalt hen weer
die vreemde duizeling...alsof ze uit
een nachtmerrie ontwaken...



Maar, weer boven....

WEG is het!
Die mensen-
kop van dat
beest is nu weg
!



Maar HOE...

Weet ik niet!
We moeten hier
weg, Andar!
Die wilden
met die drie
armen werpen
nog steeds
met hun
speren...



Nee, Turok! Ze
Ze hebben maar
TWEË armen!

Het water! Dat
maakte een einde
aan de vreemde
macht van dat
fruit!



Welke
macht??

Dat fruit hier... Wie
daarvan eet krijgt waan
voorstellingen! Dan zie
je de meest krank-
zinnige dingen!



Die holbewoner van daarstraks heb-
ben ze natuurlijk gedwongen zo'n
vrucht te eten... net als ons! Geen
wonder dat hij allerlei verschijn-
selen zag!



Maar het
smaakt
heerlijk!

Dat maakt het juist zo
gevaarlijk! Elke keer
dat je ervan eet
wil je er meer
van hebben!



Kijk! Hier
groeit het! Een
klein beetje er-
van zal toch
geen kwaad
kunnen...?

ANDAR... NEE!!



DE FRILTE AARDE EN HAAR GRASETERS

In het Miocene Tijdperk, rond vijftientig miljoen jaar geleden, vormden zich op de aarde - dank zij de koele droogte die toen heerste - grazige grasvlakten! Toen ontstonden de voorouders van onze huidige zoogdieren.

In de buurt van grasomzoomde waterpoe-
len kwam het dan tot bloedige gevech-
ten tussen gehoornde dieren... Promery-
cochoerussen!



Mannetjesdieren die vochten om het
bezit van 'n geduldig toekijkend wijf-
je... zoals het nu nog toegaat!



Om die weiden graasden ook kudden oer-
paarden - Mercychippus genaamd - tot-
dat een woest gebrul hen dan verjaag-
de...



Hinnikend maakten de oerpaarden dan
plaats voor de Dinohyus, een reusach-
tige varkenssoort uit die tijd.



Of een Syndioceras, een vierhoornig oerhert, zich te goed doend aan het sappige gras... zich van geen gevaar bewust!



Dat sloop dan naderbij met katachtige tred en onder dekking van hoge grashalmen, belust om te moorden!



Maar vaak merkte zo'n Syndioceras de beweging tussen de halmen bijtijds op...



Om er dan met grote sprongen nog net van door te gaan, niet meer in te halen...



Maar de snorrende Machairodus - de oerleeuw - heeft honger en zoekt andere buit! Even later ziet hij de lange nek van de Alticamelus (oergiraffe) die vruchten eet...



Maar van zijn hoge post uit tussen het gebladerte ziet de Alticamelus het gevaar ■ hij zoekt een goed heenkomen!



Woedend over deze tweede mislukking sluipt de bloeddorstige jager weg! Maar even later vindt hij een nieuwe prooi!



Met een machtige boog ■ fel klawend belandt hij op een ander argeloos slachtoffer - de oerkameel - Procamelus genaamd...



Zijn doodscreten wekken de nieuwsgierigheid van twee Gomphotheriums - oerolifanten - die lodderig toezien hoe de Machairodus zich daar tegoed doet...



Een jachttoneel vindt plaats... twee oer-antilopen (Meriodon genaamd) worden achterna gezeten door een tweetal wilde honden...



Een van de vluchtelingen raakt uitgeput... Een horde achtervolgers komt toespringen, en de andere *Meriodus* dankt aan dat openthoud zijn leven...



Maar aan het einde van het Miocene Tijdperk trad de koude in... De zoogdierenwereld huilt in de nacht...



Van de Poolkappen kwamen gletsjers afzakken - ijsmassa's, die alle begroeiing bedolven en verstikten...



Onweerstaanbaar schoof de ijsgolf voort! Een nieuw Ijstijdperk was ingetreden, en opnieuw werd de aarde bijna onbewoonbaar!



De grazende kudden trokken mee terug tot aan de evenaar, maar ook daar verdorde de plantengroei en verdween! De meeste van deze zoogdiersoorten stierven uit!





Het was op de derde dag van de jacht, dat de twee jongens een kudde reusachtige bisonen in het oog kregen. Urenlang lagen zij op de rotskam om te kijken naar de vreedzaam grazende dieren daar beneden in het dal.

'Hadden we maar speren!', zuchtte Girr, de jongste van de twee, en ongeduldig plukte hij aan zijn tuniek van berevacht. Iktor, de oudste, schudde het hoofd. 'Dat zou tegen onze stamwetten zijn,' zei hij afkeurend. 'Je hebt de Shaman horen waarschuwen, dat we zonder wapens onze jachtbuit zullen moeten veroveren, zoals onze oudste voorvaders dat ook deden, toen er nog geen speren of stenen bijlen bestonden. Zo is de jonge jager al die tijd op de proef gesteld, en als wij die proef doorstaan, hebben wij voortaan ook het recht om met de andere krijgers van onze stam rond het grote kampvuur te gaan zitten.'

'Ik weet er wat op,' grinnikte Girr opeens, 'laten we een valkuil maken, bedekt met een laag dorre bladeren en wilgeteen! Vast en zeker dat er een intrapt!'

'Je weet wel beter,' glimlachte Iktor. 'Als je wilt jagen, moet je het doen als een echte jager. Alleen vrouwen en kinderen vangen een weerloze prooi met valkuilen.'

'Ja, dat is wel zo, maar hoe lappen we het 'n nu om met onze blote handen zo'n kanjer van een bison te vangen?' Zuchtend kwam Girr overeind uit zijn gehurkte houding. Maar plotseling stond hij stokstijf... 'Iktor! Kijk daar 'sl', fluisterde hij gejaagd.... Hij wees naar de grond waar diep in de zachte aarde een reusachtige pootafdruk zichtbaar was.

'Een sabeltand!', siste Iktor, 'de sporen zijn vers! Die is hier nog maar net voorbij!'

'Hij jaagt natuurlijk ook op de bisonen,' zei Girr met een huivering, 't is hier bloedlink! Vooruit, laten we hem smeren voordat-ie ons in de gaten krijgt!'

'Wees maar niet bang,' fluisterde Iktor. 'Kijk, hij heeft alleen maar oog voor de kudde, zie je wel?'

Beneden hen, in het dal, kroop omzichtig door het manshoge gras een katachtige, gele sabeltandtijger naar zijn argeloos grazende prooi...

'Kom mee,' zei Girr. 't Is onzin om hier nog langer te blijven. Als die sabeltand zo meteen aanvalt, kun je fluiten naar je jachtbuit!'

'Nee, wacht!', murmelde Iktor, 'ik weet er al wat op, luister maar.....'

Even later kropen de beide jongens vlug langs de rotskam langs het dal, probeerend zoveel mogelijk ongezien te blijven. Halverwege hielden ze halt. De sabeltandtijger was zijn prooi - een nog jonge stier - bijna genaderd:

'Vooruit, vlug!', fluisterde Iktor opgewonden..., 'we moeten snel zijn!'

Even later lagen zij aan de overzijde boven het dal. Een van de bisonen snoof eens...

'Hij heeft ons geroken... net wat we hebben moeten,' zei Iktor grinnikend, en sprong op.

'Hela! Runderen dat jullie zijn!' riep hij ineens 'naar de bisonen daar beneden.

'Hebben jullie niet eens in de gaten dat er iemand op jullie staat te loeren?'

Even stond de hele kudde stokstijf. Maar toen kwamen de leidende stieren in beweging, en de anderen volgden in een donderende vloedgolf naar de andere kant van het dal.

Het hoefgeroffel wekte ook de sabeltandtijger uit zijn bloeddorstige dromen. Hij vergat waarvoor hij gekomen was. Met stijgende ontzetting - de haren steil overeind - zag hij de stampende, tonnen wegende lawine runderen op zich af stormen....maar te laat! Het werd zijn smadelijk einde!

De volgende dag keerden Girr en Iktor trots terug naar hun stam, waar zij vertelden wat er was gebeurd.

De hoofdan bekeek de kop van de verpletterde sabeltandtijger, die aan hun voeten lag.

'Jullie hebben de proef glansrijk doorstaan,' zei hij, 'want zonder wapens maar met list hebben jullie de buit weten te veroveren! Zo deden jullie voorvaders het ook! Als fiere jagers mogen jullie nu plaatsnemen rond het kampvuur!'

GIRR EN IKTOR. WEEST WELKOM!

TUROK HET OFFER







Speer niet goed!
Mormelschubben
te stevig!

KOEST,
MORMEL!!



ACHTERUIT
JULLIE!



ARIEEEENK!



Mormel
dood..

Mijn zuster
gered..



Jij redden mijn
zuster! Jij
erg dapper!

Misschien
kun jij mij
nu helpen...
Mijn vriend
is weg!
Is hij soms
hier?

Neel! Niet hier! Maar stroom in rivier... hij wegdrijven... wij laten jou zien waarheen...



Daar ons kamp...



Waarom lag hij vastgebonden op dat vlot... en laten jullie hem nou vrij...?

Is niks... Jij komen!



Raar is dat... Waarom willen ze me dat niet vertellen...?



Daarheen rivier gaan...

Zou Andar die grot zijn binnengedreven?















De woedende dinosaurier zon op wraak!
Net toen hij z'n reusachtige kaken
opensperde gebeurde er ineens iets...

IEEEEEERRK!



Andar! Man-
keer je niets?



N-nee, T-turok...
maar het scheelde
anders niet veel..

Mooi! Klim
dan maar
naar bene-
den, dan
gaan we!



Haastig boonden zij het vlot terug
naar de buitenwereld...



Andar! Pas
op..DAAR!

TU-TUROK!



Daar, onder water, wist Turok het monster te treffen met zijn mes...



Dood... an geen moment te vroeg ook!



Klim op het vlot, Andar!

Nou graag, Turok! Hoe gauwer we hier weg zijn hoe liever 't me is!



Wacht 's! Die holbewoners kijken naar ons uit! Ze geloven natuurlijk nooit dat we hun grotteest gedood hebben en zullen ons dus nooit doorlaten!



Even later...

Spies dat mormel daar!





WEET JE WEETJE

WILD IN AFRIKA

DE OLIFANT



De Afrikaanse olifant met zijn schouderhoogte van 4 meter en zijn gewicht van 6 ton is het grootste landdier ter wereld.



Zijn voorouders bevolkten de aarde vijftien-duizend jaar geleden al van Noord-Amerika tot ver in de toendra's van Centraal-Azie.



Vrijwel alles doet de olifant met zijn grote slurf. Hij tilt en plukt ermee en bij het baden gebruikt hij hem als douche.



Zijn slagstanden - vergroeide snijtanden - gebruikt hij om mee te wroeten, of als wapen. Vaak zijn die slagstanden 3 meter lang.



De olifantenbaby weegt bij zijn geboorte zo'n 100 kilo. Roerend is de zorg waarmee de jongen worden omringd als gevaar dreigt.

je ruikt
het
KRUIT
in

SHERIFF CLASSICS



**BIJ ELKE
CLASSICS-DEALER**

50
cent
8Fr.